



# ΚΑΤΟΙΚΟΣ

## ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 165/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021/ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΤΙΜΗ € 0,01  
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ

# Η πανδημία, τα ατομικά δικαιώματα, η ελευθερία, ο αυταρχισμός...

*Η πανδημία, τα ατομικά δικαιώματα, η ελευθερία, ο αυταρχισμός... ποιός κερδίζει και ποιός χάνουν;*

**Του Γιώργου Ε. Γιακουμίδη**

Η πανδημία του διάσημου πλέον κορονοϊού covid-19 και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, χαρακτηρίστηκαν ως πόλεμος! Και μάλιστα παγκόσμιος! Όμως διαφορετικός απ' τους δυό παγκόσμιους πολέμους, που η συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων ανθρώπων έχει 'δεί μονάχα σε ταινίες και ντοκιμαντέρ. Κοινός εχθρός όλων ο covid-19! Με ονοματεπώνυμο και ιδιότητα που παραπέμπει σε ταινία του Hollywood, του τύπου Star Wars! Όμως με πραγματικές σκηνές όπου γιατροί και νοσοκόμες ενδύονται διαστημικές στολές για να παλέψουν με το θηρίο! Με άδειες κι έρημες πόλεις, με ολική απομόνωση σε καραντίνα, με μάσκες κι αντισηπτικά, με απαγορεύσεις επαφής με πολλούς ανθρώπους, με κλειστά μαγαζιά, με σχεδόν απαγορευτικά τα ταξίδια και πάει λέγοντας... Ίδιες απαγορεύσεις παντού, παρόμοια μέτρα παντού σε όλες τις χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ένας παγκόσμιος, αλλά ακήρυχτος κανονικός πόλεμος! Κι επειδή σε κάθε πόλεμο οι καταστάσεις που προκύπτουν είναι "έκτακτες", η δημοκρατία (ή ότι τέλος πάντων απόμεινε απ' αυτή τον καιρό του νεοφιλελευθερισμού) μπαίνει στην άκρη. Ο παινεμένος, στους καιρούς της ειρήνης, λαός λογαριάζεται παστρούκι ως αγέλη, ως κοπάδι. Κι επειδή το κοπάδι δεν αλλάζει λιβάδι από μόνο του, περισσεύουν οι τσομπαναραίοι. Δηλαδή οι "ειδικοί". Που διακρίνονται σε δυό αποκλειστικές κατηγορίες: τους πολιτικούς και τους καθηγητές. Κι αν οι πολιτικοί είναι λίγο - πολύ γνωστοί και γνώριμοι, οι πολυάριθμοι κι άγνωστοι στο ευρύ κοινό καθηγητάδες που εμφανίστηκαν στο προσκήνιο, προέκυψαν σαν τα αμέτρητα βότσαλα στο πέτρινο ακρογιάλι! Καθηγητάδες όχι μονάχα των ιατρι-



κών ειδικοτήτων, που είναι κι οι περισσότεροι, αλλά και άλλων διαφορετικών ειδικοτήτων. Από ειδικούς της στατιστικής μέχρι και ειδικούς που μετράν πόσο κορονοϊό περιέχουν τα κόπρανα μιας πόλης! Ο καθείς καταθέτει τις απόψεις του, ο καθείς δογματίζει και τις παραινέσεις του, που πολλοί συχνά είναι αντιφατικές και αντικρουόμενες. Με αποτέλεσμα να μας μπερδεύουν και τελικά να μη γίνονται πιστευτές! Είναι όμως άκρως απαραίτητες και χρήσιμες για να υποστηρίξουν, δήθεν τεκμηριωμένα, τις αποφάσεις και τις εντολές

των κυβερνώντων. Κι αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που εν τέλει "αθρώνει" τους έτερους πρωταγωνιστές: τους πολιτικούς! Που παραδοσιακά δεν ξέρουν τι τους γίνεται! Γι' αυτό πιάστηκαν στον ύπνο, όταν ξεκίνησε η πανδημία. Αφού άλλοι γιατροί έλεγαν ότι δεν θα 'χουμε πανδημία κι άλλοι έλεγαν πως θα 'χουμε, ποιός πολιτικός θα αναλάμβανε την ευθύνη να προστατεύσει τον λαό του, συγγνώμη την αγέλη του; Οπότε άπαντες απολαμβάνουν την ατιμωρησία των παραλείψεων και των αμέτρητων λαθών τους, αλληλοαθρώνονται. Όπως έλεγε κι ο πάντα επίκαιρος Σέξπιρ στον Βασιλιά Λήρ: "Είναι αρρώστια του καιρού μας, να οδηγούν στραβούς, τρελλούς..." Το ότι οι γιατροί είναι μανούλες να σε μπερδεύουν το ξέρει κι ο τελευταίος των Μοϊκανών. Π.χ. πονά η μέση σου. Οι μισοί που θα επισκεφτείς σου λέν εγχείρηση κι άλλοι μισοί ξάπλα! Οπότε ποιός περιμένει να φωτιστεί έγκυρα αν είναι προτιμότερη η ανοσία της αγέλης απ' το lockdown και την καραντίνα; Με κάτι τέτοια βέβαια βρίσκουν γόνιμο έδαφος και οι συνομοσιολόγοι, που η αχαλίνωτη φαντασία τους δημιουργεί ενίοτε αριστουργήματα ανακρίβειών, που ξεπερνούν, σε φανταστικό οίστρο, όλα τα Νόμπελ της παγκόσμιας λογοτεχνίας! Η πανδημία του covid-19 κάποτε θα λήξει, αφήνοντας πίσω της εκατομμύρια νεκρούς και αμέτρητα θύματα με σοβαρές επιπλοκές της σωματικής και της ψυχικής τους υγείας. Θ' αφήσει επίσης κατεστραμμένα σπίτια κι επιχειρήσεις. Θ' αφήσει υλική και πνευματική φτώχεια κι υπάρχει κίνδυνος μεγάλος να αφήσει και την χειρότερη όλων των πανδημιών, τον λιμό της πείνας. Επειδή τα lockdown και η αναστολή των μεταφορών και του εμπορίου περιόρισε και μείωσε δραματικά την παγκόσμια γεωργική παραγωγή. Υπάρχει κάτι χειρότερο; υπάρχει! Η υγειονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε λόγω του covid-19 και η έκτακτη φύση της κρίσης, προίκισε τα κράτη με

συνέχεια στη σελίδα 3

## ΚΑΤΟΙΚΟΣ Αμπελοκήπων

αρχισυνταξία  
Κώστας Κρικέλης

διορθώσεις  
Λία Δελκοτζάκη

Σε ό,τι αφορά το δήμο μας  
[krikelis@gmail.com](mailto:krikelis@gmail.com)

Ηλεκτρονικό αρχείο των  
προηγούμενων εκδόσεων  
[www.katoikos.com](http://www.katoikos.com)

Τηλεφωνική επικοινωνία  
Κώστας Κρικέλης  
τηλ. 6945.750.772

Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τους συντάκτες τους και όχι κατ' ανάγκη την εφημερίδα. Παρακαλούμε οι επιστολές σας να μην ξεπερνούν τις 350 λέξεις. Η έκδοση διατηρεί το δικαίωμα να περικόπτει μακροσκελείς επιστολές και κείμενα, αν κάτι τέτοιο επιβάλλει η πληθώρα ύλης της εφημερίδας.

*Επιτρέπεται φυσικά η αναδημοσίευση κειμένων και φωτογραφιών με απλή αναφορά στην πηγή*

## Τηλεφωνήστε

Αν εντοπίσατε οτιδήποτε περίεργο στη γειτονιά σας, αν υπάρχει μια κατάσταση άρρωστη που κανείς δεν δείχνει να ενδιαφέρεται, αν θέλετε να επισημάνετε κάτι θετικό, αν πιστεύετε ότι πρέπει να το δούμε με τα μάτια μας για να το πιστέψουμε, τηλεφωνήστε στο 6945 750 772 και θα έρθουμε να μας τα πείτε και να τα φωτογραφίσουμε.

Αν πάλι θέλετε απλά να εκφράσετε τον προβληματισμό σας, για όσα συμβαίνουν στην πόλη των Αμπελοκήπων, στείλτε μας ένα γράμμα στη διεύθυνση "Εφημερίδα Κάτοικος" Δαβάκη 8, 56121 ή στείλτε μας e-mail στο [krikelis@gmail.com](mailto:krikelis@gmail.com) Ας βγάλουμε στη "φόρα" τα προβλήματά μας.

**Η σιωπή στα κοινά  
δεν είναι χρυσός**

## ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ



## Μου άνοιξε ένας μουσάτος...

γράφει ο Λεωνίδας Γοργοφής

### • BIENNΗ...

Στολισμένο δέντρο, δώρα, οικογενειακές στιγμές, με τον απρόσκλητο ασχημομούρη χρόνο, να μου θυμίζει ότι μεγαλώνω. Οι πιτζάμες, οι παντόφλες, τα γυαλιά πρεσβυωπίας και οι κάλτσες που παίρνω ανοίγοντας τα δώρα μου, τον επιβεβαιώνουν απόλυτα.

• Εγώ αρνούμαι να το αποδεχτώ. Χθες δεν ήταν που ήμουν δεκαοκτώ; Που είχα κλειδώσει χαράματα την XT Yamaha κάτω από το πατρικό μου στους Αμπελοκήπους;

• Είχαμε πάρει σβάρνα τα μπαρακία της Κορομηλά με την παρέα. Tango, LA, Paramount και μετά Lavalbone, γωνία Αριστοτέλους με Μητροπόλεως, μέχρι το ξημέρωμα...

• Η μάνα μου η συγχωρεμένη με περίμενε όπως πάντα, ανήσυχη στο μπαλκόνι.  
"Τι κάνετε βρε αγόρι μου μέχρι το πρωί;" μου έλεγε. Τι να της εξηγήσω τώρα; Μεγάλη γυναίκα είναι, δεν θα καταλάβει. Είχε κλείσει τα σαρανταπέντε...

• Την άλλη μέρα το πρωί ( μεσημέρι για να πω την αλήθεια ), μου έδωσε το ταψί με το κοτόπουλο και τις πατάτες να το πάω στον φούρνο του Λάτου για ψήσιμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΦΟΛΕΣ (αλιευμένο στο facebook)

Στην περιοχή των Αμπελοκήπων και συγκεκριμένα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου γωνία με Ιωάννη Κράγια, ακριβώς δίπλα από το κρεοπωλείο «Ζελαλιδη» καθώς περπατούσα είδα στο δρόμο μια σακούλα με τροφή για σκύλους. Μου φάνηκε παράξενο γιατί ενώ ήταν δεμένη, από μια γωνίτσα ήταν ανοιχτή. Από περιέργεια και μόνο την πήρα στα χέρια μου και είδα πως η σακούλα εκτός από τροφή περιείχε σιδεράκια και καρφάκια. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα σκουπίδια (εκεί θα έπρεπε φυσικά να βρίσκεται μαζί με αυτούς που άφησαν τη σακούλα). Ήξεραν που την άφησαν διότι εκεί συχνάζουν σκυλιά λόγω του κρεοπωλείου. Ντροπή να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Μεγάλη προσοχή, όχι μόνο στους Αμπελόκηπους αλλά παντού

Πατριάρχου Γρηγορίου, λίγο κάτω από την 28ης Οκτωβρίου...

• Η ομάδα του Αστέρα Αμπελοκήπων, άρχισε να συγκεντρώνεται στα αποδυτήρια, επί της ίδιας οδού, δίπλα ακριβώς από τον φούρνο. Ο Μάκης, ο Πάρης ο αρχηγός, ο Βαράκας, ο ψηλός, ο Νίκος, ο Στάθης, ο Σάκης, ο Σάββας, ανηφόριζαν ήδη για τις Καλόγριες.

• Έτσι έλεγαν το γήπεδο. Ξερό, αλλά αν ήξερες από τόπι, το περνούσες στα φιλά, δεύτερη σελίδα, δίπλα στα συνοικέσια...

• Ξαφνικά ο απρόσκλητος, με πιάνει από τον ώμο, και με μπάζει με το ζόρι σε ένα διαμέρισμα της Βιέννης. Χτυπάω το κουδούνι και με ανοίγει ένας μουσάτος νεαρός.

• Πρέπει να ήταν, τουλάχιστον πέντε χρόνια μεγαλύτερος. Φίλιππο τον λέγανε και μου συστήθηκε σαν γιος μου.

• "Μήπως με μπερδεύεις με κανέναν άλλον;" του λέω με την έκπληξη ζωγραφισμένη στο πρόσωπο.

• "Έχεις ακόμα έναν γιο, τον Μάρκο, με τα διπλάσια μούσια από τα δικά μου" συμπληρώνει ο μουσάτος, με τον ασχημομούρη χρόνο ξαπλωμένο στον καναπέ να γελάει και εγώ, να έχω κάτι γυαλιά πρεσβυωπίας, κάτι παντόφλες, κάτι κάλτσες και κάτι πιτζάμες ριγέ στα

χέρια...

• " Που πήγαν ρε φίλε όλα αυτά τα χρόνια; " λέω τώρα αποδεχόμενος την αλήθεια. " Τα έζησες μεγάλη" μου ψιθυρίζει ο χρόνος στην εξώπορτα έτοιμος να φύγει.

• " Να σου ζητήσω μια χάρη; " του λέω απογοητευμένος. " Αν περνάει από το χέρι μου; " μου λέει ξερά, θέλοντας να με αποφύγει. Ήταν μαλωμένος με τις χάρες.

• " Να ", αρχίζω να λέω " Θα ήθελα να γυρίζεις τον χρόνο πιο αργά. Λάου - λάου που λέμε και εμείς στην Σαλονίκη. Όπως στην φυλακή. Όπως στην σκοπιά όταν ο γιος μου χτυπάει γερμανικό 2 - 4 που μουλαρώνεις σαν σερβικό zastava στην ανηφόρα ".  
" Γειά " μου λέει αδιάφορα και φοράει το καπέλο του. " Γειά, Μαδαφάκα " του λέω με βαριά Αμερικάνικη προφορά...  
Χρόνια πολλά φίλοι μου και προσοχή στον χρόνο...

# Πανδημίας ανάγνωση (από 1η σελ.)

την δήθεν ανάγκη επιπλέον εξουσιών. Στα τέλη Νοεμβρίου «περισσότερες από τις μισές χώρες παγκοσμίως (61%) είχαν υιοθετήσει μέτρα κατά της covid-19 που προκαλούν ανησυχία για την κατάσταση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση International Idea. Η αμερικανική ΜΚΟ Freedom House εκτίμησε από την πλευρά της ότι «οι δημοκρατικές συνθήκες και τα ανθρώπινα δικαιώματα επιδεινώθηκαν σε 80 χώρες». Κατήγγειλε ότι οι κυβερνήσεις εκμεταλλεύθηκαν την κατάσταση

για να φιμώσουν τους επικριτές τους και να καταστείλουν τους αντιφρονούντες, όπως στη Σρι Λάνκα, «μια ένδειξη της γενικής τάσης».

Όμως η πανδημία δεν είχε επιπτώσεις στις ελευθερίες μόνο σε χώρες με αυταρχικά καθεστώτα, αλλά και σε δημοκρατικές. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της covid-19 τροποποιούν σταδιακά το κράτος δικαίου. Οι έκτακτες εξουσίες “ενδέχεται να εξακολουθήσουν να ισχύουν σε εθνικό νομικό πλαίσιο ακόμη και αφού αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης”, προειδοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο.

Απαγόρευση κυκλοφορίας, απαγορεύσεις συνα-

θροίσεων, κλειστά καταστήματα. Στο Βερολίνο, το Παρίσι, το Λονδίνο οι κάτοικοι, συνηθισμένοι εδώ και δεκαετίες να χαίρουν πολλών ελευθεριών, τις βλέπουν να περιορίζονται τώρα λόγω της πανδημίας, μετά το πρώτο πλήγμα που δέχθηκαν στο πλαίσιο της μάχης κατά της τρομοκρατίας.

Στη Γαλλία για παράδειγμα με την υγειονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης “υπάρχει μια διαδικασία που είναι αρκετά ανάλογη με την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης για λόγους ασφαλείας”, εξήγησε η Λορελίν Φονταίν καθηγήτρια Δημόσιου και Συνταγματικού Δικαίου στο πανεπιστήμιο Sorbonne Nouvelle. “Οι πολιτικοί λόγοι έχουν την τάση να μας καθυστερούν για τον έκτακτο χαρακτήρα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Όμως αντίθετα η διαδικασία που βρίσκεται σε

εξέλιξη αποτελεί μια τροποποίηση του δικαίου που δεν είναι προσωρινή”, πρόσθεσε.

Η μάχη κατά της πανδημίας του covid19 το 2020 περιόρισε ελευθερίες και έκανε πιο ευάλωτους τους υπέρμαχούς τους, ενώ διευκόλυνε και τη μετάλλαξη του δυτικού κράτους δικαίου προς έ-

να λιγότερο επιτρεπτικό μοντέλο. Κι αυτό είναι που προσιωνίζεται το χειρότερο μέλλον για όλους μας. Η κρατική αυθαιρεσία “νομιμοποιείται” με την μονιμοποίηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης εξ αιτίας κατασκευασμένων απειλών, που σήμερα δεν τους παίρνει να είναι ο “κομμουνισμός”, οι Εβραίοι, το Ισλάμ και τα UFO. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που στην αντιμετώπιση της κρίσης του covid-19 επαινέθηκαν έντονα και πολλές φορές η Κίνα, η Κούβα, και το Βιετνάμ. Επαινέθηκαν ως οι πιο αποτελεσματικές χώρες στον περιορισμό των επιπτώσεων του κορονοϊού. Με την ατελείωτη προπαγάνδα των Πορτοσάλτηδων αυτού του κόσμου να μη χάνουν την ευκαιρία, να εκμεταλλεύονται την δημοφιλία και την αποδοχή π.χ. των Κουβανών γιατρών και να υπογραμμίζουν πως τούτα είναι αυταρχικά κράτη και ο αυταρχισμός τους ήταν πλιότερο αποτελεσματικός απ’ την δυτικήτροπη ελευθεριότητά μας! Που σημαίνει πως τον θέλει ο κολαράκος σας τον κρατικό αυταρχισμό!

Οπότε τη νέα χρονιά αρχίστε να μετράτε ποιοί κερδίζουν και ποιοί θα χάνουν από τούτη την ιστορία...



Του καραγκιοζοπαίχτη Γιάννη Χατζή



**coifou fou's**

Κομμωτήριο Σκύλων

6946336611 | 2310660640

Στρατιώτου 79, Πολίχνη

coifou fou's

coifoufous



# Μικρά νέα της γειτονιάς μας

«Έχω δει αγγέλους»  
γράφει η Στεφανία Παπαμιχαήλ



του Κόσμου» και εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων. Ο Δήμος δένειμε δωρεάν μάσκες σε όλους

## Όταν άναψε το δέντρο του δήμου

Τα «καλά» του φόρεσε, ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης καθώς από το βράδυ (3/12) και μέχρι της 8 Ιανουαρίου 2021, οι δρόμοι φωτίζονταν με τα γιορτινά φώτα των Χριστουγέννων.

Οι κεντρικοί δρόμοι και τα δημοτικά κτήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, μετά τη δύση του ηλίου, φωτίζονταν με πλούσιο φωτεινό διάκοσμο και φέρναν το πνεύμα των ημερών πιο κοντά στους κάτοικους και τους επισκέπτες του Δήμου μας, ενώ τα δύο νέα Χριστουγεννιάτικα δέντρα που κοσμούσαν τις πλατείες Επταλόφου στους Αμπελόκηπους και Τσομπάνογλου στη Μενεμένη έδιναν μια νότα ακόμα πιο ζεστή και εορταστική.

Φέτος, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού, το άναμμα των Χριστουγεννιάτικων δένδρων στις Κοινότητες Αμπελοκήπων και Μενεμένης (Πλατεία Επταλόφου και Πλατεία Τσομπάνογλου αντίστοιχα) πραγματοποιήθηκε συμβολικά από το Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Α' Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Λάζαρο Κυρίζογλου συνοδεία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βασίλη Μανωλόπουλου χωρίς την παρουσία άλλων αιρετών και πολιτών, το απόγευμα της Πέμπτης 3/12.

Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι πιστεύω στον Θεό, αλλά μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι-αν υπάρχει- έχει στείλει δυο αγγέλους του στο Δήμο Αμπελοκήπων- Μενεμένης.

Δύο γυναίκες που δεν σταματάνε να προσφέρουν, να γεννάνε ιδέες και να τις υλοποιούν, να κοπιάζουν ώστε να βοηθήσουν κάθε παιδί, ενήλικα ή ασθενή που υποφέρει.

Μέσα στο Σ/Κ που μας πέρασε..

Η Μαρία Μερεχούγια με το δέντρο της Αγάπης ζωντάνεψε το παραμύθι του Σιλβερστάιν, Το Δέντρο που έδινε συγκεντρώνοντας και χαρίζοντας στο παιδικό χωριό ένα φορτηγό γεμάτο με αγαθά.

Η Όλγα Τσαρτσίδου έγινε ένας σύγχρονος θηλυκός Άγιος Βασίλης και μέσα από την ομάδα της ΧΑΡΙΖω Αμπελόκηποι συγκεντρώσε και χάρισε στα παιδιά του δήμου άφθονα δώρα.

Συνεχίστε γερά, κορίτσια!!!

Μη μασάτε πουθενά!!!

Υ.γ: Στις φωτογραφίες δεν φαίνονται τα κορίτσια, αλλά το έργο τους. Γιατί κινούνται αθόρυβα και σιωπηλά. Όπως η αγάπη που αργά κυλάει...



## Rapid test στο Δενδροπόταμο

Με πρωτοβουλία του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης πραγματοποιήθηκε σήμερα (9.12.2020) επίσκεψη κλιμακίου του ΕΟΔΥ το οποίο διενήργησε rapid-test στους κατοίκους του οικισμού



Αγίου Νεκταρίου (Δενδροποτάμου). Η προσέλευση ήταν ικανοποιητική. Στη συγκεκριμένη υγειονομικού περιεχομένου δραστηριότητα παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Συντονιστής COVID-19 του Δήμου Ιωαννίδης Μανώλης, ο Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Λουκατάρης ως εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως και του «Φάρου



# Αξιοποίηση στρατοπέδου Μ. Αλεξάνδρου

Συνάντηση για την αξιοποίηση του Στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος» ως ενιαίου χώρου πρασίνου, αθλητισμού και πολιτισμού. Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου υποδέχθηκε στον χώρο του πρώην Στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος» τον Πρόεδρο της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης Μητράκα Θεόδωρο και τον Αντιπρόεδρο Μητροπολιτικής Επιτροπής Γκανούλη Φίλιππο παρουσία και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλη Μανωλόπουλου. Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης είχε τη δυνατότητα να συζητήσει επί τόπου με τους εκπροσώπους της Μητροπολιτικής Επιτροπής τις λεπτομέρειες του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την αξιοποίηση του Στρατοπέδου με σκοπό την διαμόρφωση ενός ενιαίου χώρου πρασίνου, αθλητισμού και πολιτισμού ελεύθερο για τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 στην συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αναμένεται η θετική γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου που θα ανοίξει τον δρόμο για την υλοποίηση σημαντικών έργων στον συγκεκριμένο χώρο.

Πηγή: cityportal.gr



# Την πλήρη κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας ψηφίζει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση συνεχίζει να εκμεταλλεύεται το lock down και την κατάσταση στην οποία έχει εγκλωβίσει τους εργαζόμενους για να περνά χωρίς αντίσταση ανεργατικά νομοσχέδια. Όπως δήλωσε ο υπουργός εργασίας Βρούτσης «το εργατικό δίκαιο γράφεται από την αρχή». Αυτή τη φορά, με πρόσχημα την πανδημία απελευθερώνει την κυριακάτικη εργασία συνολικά στο εμπόριο.

Ξημερώματα Παρασκευής και με διαδικασίες fast track σε ένα πολυνομοσχέδιο 160 άρθρων με «κατεπείγουσες διατάξεις» τροποποιεί νόμο του 1966 και καταργεί την κυριακάτικη αργία για τους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο και τις φαρμακαποθήκες, εντάσσοντάς τους στις εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 72, στις κατηγορίες όπου επιτρέπεται η κυριακάτικη εργασία εντάσσονται πλέον και οι εργαζόμενοι σε φαρμακαποθήκες και «κέντρα διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα λιανικής πωλήσεων». Και για να μην έχουμε καμιά αμφιβολία, στην συνέχεια εξηγεί πως λόγω της κατάστασης με το άνοιγμα του λιανεμπορίου μέσω του click away, ως «κέντρο διανομής» θεωρείται οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής πώλησης. Το νομοσχέδιο αυτό ήταν να ψηφιστεί Δευτέρα 21/12/2020.

Λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη των Jumbo που ζητούσε 7ήμερη λειτουργία των καταστημάτων και 12 ώρες εργασία, η κυβέρνηση των α(χ)ρίστων έρχεται να πραγματοποιήσει όλους τους διακαείς πόθους των εργοδοτών σε βάρος των εργατών.

Αποδεδειγμένα, το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή ευνόησε της μεγάλες επιχειρήσεις ενώ κατέστρεψε τις μικρές. Οι εργαζόμενοι χάνουν την ανάπαυση της Κυριακής, με σημαντικότερες επιπτώσεις στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή. Η θεσμοθέτηση της 7ήμερης εργασίας σε συνδυασμό με την κατάργηση του 8ωρου και την επιβολή του 10ωρου, μας πλάνε κυριολεκτικά έναν αιώνα πίσω. Για τους εργαζόμενους, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μας εισάγει σε μια νέα πραγματικότητα, όπου ή θα δουλεύουμε 7 μέρες την εβδομάδα, 10 ώρες την ημέρα, χωρίς ρεπό, με απλήρωτες υπερωρίες, ή θα βρισκόμαστε άνεργοι, σε αναστολή σύμβασης χωρίς το δικαίωμα να απεργούμε ή να διαδηλώνουμε. Δεν είναι μια δυστοπική κοινωνία που φοβόμαστε, είναι αυτά που έχει ήδη ψηφίσει και εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Όμως, όσο παντοδύναμοι και να φαίνονται, οι εργαζόμενοι με συλλογικούς και ανυποχώρητους αγώνες μπορούμε να τους σταματήσουμε. Ο νικηφόρος αγώνας των εργατών στην Γαλλία και στην Χιλή μας δείχνει τον δρόμο. Τίποτα ποτέ δεν μας χαρίστηκε. Οι εργαζόμενοι και οι νέοι με αγώνες κατακτήσαμε τα δικαιώματά μας.

Έτσι και τώρα, με αγώνες πρέπει να τα υπερασπιστούμε.

**Αντεπίθεση των Εργαζομένων**



# Δεκέμβρης '44: Επειδή χάσαμε εμείς, κι επειδή νικήσανε αυτοί...

γράφει ο Νίκος Μπογιόπουλος

Πριν από 76 ακριβώς χρόνια ξημέρωνε η «Ματωμένη Κυριακή» της 3ης του Δεκέμβρη 1944. Δεν είχαν περάσει ούτε δυο μήνες από την απελευθέρωση της πρωτεύουσας από τους Γερμανούς και ο λαός της Αθήνας αιματοκυλίστηκε από το νέο κατακτητή. Δυο μέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί το ιταμό τελεσίγραφο του στρατηγού Σκόμπι και της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου για το μονομερή αφοπλισμό του ΕΛΑΣ.

Όσα έγιναν τον Δεκέμβρη είχαν προσχεδιαστεί από εκείνους που εμφανίζονταν σαν «απελευθερωτές». Ήδη από τις 22/9/1944, ο Γεώργιος Παπανδρέου, τηλεγραφούσε στον Τσόρτσιλ τα εξής: «Δεν γνωρίζω τους λόγους διά την απουσία της Βρετανίας. Μόνον η άμεσος παρουσία εντυπωσιακών βρετανικών δυνάμεων εις την Ελλάδα και ως τας τουρκικές ακτάς θα ήτο δυνατό να μεταβάλει την κατάσταση». Η κατάσταση που ήθελαν να «μεταβληθεί» ήταν να κλείσει ο δρόμος που είχε ανοίξει με το μεγαλειώδες ΕΑΜικό κίνημα προς μια Ελλάδα της λαϊκής αναδημιουργίας. Πώς θα γινόταν αυτό: «Την 21ην Αυγούστου 1944 συνητήθην εις την Ρώμην με τον Βρετανόν Πρωθυπουργόν. Και όταν μου έθεσε το ερώτημα, ποια είναι η πολιτική μου, απήντησα: «Εξοπλισμός του Κράτους. Αφοπλισμός του ΕΑΜ» (από την επιστολή του Γεωργίου Παπανδρέου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» στις 2 Μάρτη 1948).

Όσο μεγαλειώδης ήταν η ΕΑΜική αντίσταση, τόσο μεγάλο έπρεπε να είναι και το έγκλημα που διαπράχτηκε εναντίον της. Αποφάσισαν να χτυπήσουν απροκάλυπτα. Η ειρηνική διαδήλωση της Αθήνας, αφού πρώτα απαγορεύτηκε, το συλλαλητήριο που τα αιτήματά του δεν ήταν παρά η ομαλότητα, η κατοχύρωση των λαϊκών ελευθεριών μέσω άμεσης διεξαγωγής δημοψηφίσματος και η προετοιμασία διενέργειας ελεύθερων εκλογών, πνίγηκε στο αίμα: 24 νεκροί, 160 τραυματίες. Οι Εγγλέζοι με 60.000 στρατό και σε συνεργασία με τους δοσίλογους της Κατοχής, ο Τσόρτσιλ μαζί με τους χωροφυλάκους και με το ανδρείκελό του, τον Γεώργιο Παπανδρέου, έστρεψαν τα τανκς εναντίον των εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων που διαδήλωναν στο Σύνταγμα.

Την επόμενη μέρα, στις 4 Δεκέμβρη, στο ίδιο σημείο που την προηγούμενη είχαν διαπραχθεί οι δολοφονίες, χιλιάδες λαού συγκεντρώθηκαν ψάλλοντας το «Πένθιμο Εμβιατήριο» και συνοδεύοντας τους νεκρούς τους. Το πανό που ξεδιπλώθηκε υπενθύμιζε τη δοκιμασμένη από την ζωντανή περίοδο της Κατοχής αλήθεια:

«Όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα ΕΑΜ».

Τα εγγλέζικα βόλια, σε συνεργασία με τους χτεσινούς συνεργάτες των Γερμανών, ξαναχτυπούν.



Αντάρτισσα του ΕΛΑΣ

Νέοι νεκροί...

Έτσι ξεκίνησε το νέο μεγαλειώδες κεφάλαιο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, με το λαό να διαλέγει τα όπλα κόντρα στις αλυσίδες, σε μια πάλη άνιση και ηρωική, που κράτησε 33 μέρες απέναντι σε μια «πολιτισμένη» αυτοκρατορία που βομβάρδιζε από εδάφους και αέρος πυκνοκατοικημένες περιοχές, ανεξάρτητα από υλικές ζημιές ή θανάτους αμάχων.

Μέχρι εκείνες τις μέρες οι δολοφόνοι εμφανίζονταν σαν «δημοκράτες», σαν «απελευθερωτές». Στις 3 και 4 Δεκέμβρη του '44 οι μάσκες έπεσαν. Οι δολοφόνοι, οι Εγγλέζοι «σύμμαχοι» και οι εγχώριοι πραιτοριανοί τους, δήλωσαν με τον πιο εγκληματικό τρόπο την απόφασή τους να περάσουν νέες αλυσίδες στον λαό, να συντρίψουν το ΕΑΜικό κίνημα, να ναρκοθετήσουν την παλλαϊκή απαίτηση για δημοκρατική αναδημιουργία της

Ελλάδας.

Μέχρι εκείνες τις μέρες οι δολοφόνοι εμφανίζονταν σαν «δημοκράτες», σαν «απελευθερωτές». Στις 3 και 4 Δεκέμβρη του '44 οι μάσκες έπεσαν. Οι δολοφόνοι, οι Εγγλέζοι «σύμμαχοι» και οι εγχώριοι πραιτοριανοί τους, δήλωσαν με τον πιο

εγκληματικό τρόπο την απόφασή τους να περάσουν νέες αλυσίδες στον λαό, να συντρίψουν το ΕΑΜικό κίνημα, να ναρκοθετήσουν την παλλαϊκή απαίτηση για δημοκρατική αναδημιουργία της Ελλάδας.

Για δεκαετίες η απάντηση στην ερώτηση «τι έγινε το Δεκέμβρη;» υπήρξε ασφαλής τρόπος για να χωρίζει η ήρα από το σάρι. Ανάλογα με τη «διήγηση» μπορούσες να διακρίνεις τότε μιλούσε η δουλφοροσύνη και τότε η αξιοπρέπεια. Ανάλογα με την απάντηση ερχόταν στην επιφάνεια το νήμα που συνέδεε τους μαυραγορίτες του χτες με τους μετέπειτα «κατσαπλιάδες», τους γερμανοτσολιάδες του τότε με τους κατοπινούς «αμερικανοτσολιάδες».

Ο Δεκέμβρης σηματοδότησε την αρχή μιας ιστορικής περιόδου που περιλαμβάνει τα πάντα: Σελίδες τιμής, σελίδες χρέους, σελίδες τραγωδίας.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  
ΔΗΛΩΣΕΙΣ • ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ

**ΕΥΑΛΙΑ ΚΑΚΟΥΡΑ**

ΓΕΥΓΕΛΗ 39 56121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  
ΤΗΛ 2310 28.96.06- FAX 2310 72.19.49

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΚΟΥΡΑΣ**

ΓΕΥΓΕΛΗ 39 56121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  
ΤΗΛ 2310 735 176- FAX 2310 721 949 κιν. 6977 012 062

Αποτελεί σημείο ορόσημο από το οποίο είναι αναγκασμένος να περάσει κανείς για να φτάσει στον Εμφύλιο, στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας και στις αμερικανικές βόμβες ναπάλμ του Βαν Φλιτ, στο ανθρώπινο μεγαλείο στα Μακρονησία και στο «όχι» στις δηλώσεις μετανοίας, στον εξευτελισμό των στρατοδικών μέσα στα ίδια τους τα στρατοδικεία έως το «ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – Πολυτεχνείο» των μεταπολιτευτικών χρόνων. Οι μάχες του Δεκέμβρη έληξαν με νικητές και ηττημένους. Το έπαθλο των πρώτων η εξουσία. Το έπαθλο των δεύτερων οι φυλακές, οι εξορίες, οι εκτελέσεις, τα βασανιστήρια. Οι δεύτεροι, αυτοί που ηττήθηκαν στρατιωτικά, ισχυρίζονται ότι κατόρθωσαν κάτι περισσότερο από τους νικητές: Ότι υπέστησαν μια από τις «νικηφόρες» εκείνες ήττες που στην Ιστορία μόνο ένας ηττημένος που έχει το δίκιο με το μέρος του μπορεί να κατακτήσει.

Νίκη όπως εκείνη των ηττημένων δημοκρατικών ταξιαρχιών της Ισπανίας, νίκη όπως εκείνη των ηττημένων της παρισινής κομμούνιας: Νίκη ηθική, νίκη ιδεολογική έναντι των νικητών αντιπάλων τους!

Συμφωνούμε...

Ένα ερώτημα που συνήθιζε να επανέρχεται για δεκαετίες μετά τον Δεκέμβρη ήταν τούτο: Ναι αλλά «αν» τότε νικούσαν οι ηττημένοι και «αν» έχαναν οι νικητές, τι θα γινόταν; Που θα βρισκόταν σήμερα η Ελλάδα;

Η απάντηση από τα ανιστόρητα θρασίμια του συστήματος, με πρώτους και καλύτερους τους «πρώην» αριστερούς και νυν γενίτσαρους, είναι γνωστή:

«Αλβανία θα είχαμε γίνει», «θα πεινάγαμε», «δεν θα είχαμε ελευθερία», «θα είχαμε καταρρεύσει όπως οι άλλοι και οι γυναίκες μας θα είχαν γίνει πούτάνες»...

Φυσικά η Ιστορία δεν γράφεται με «αν». Γι' αυτό για εμάς δεν έχει σημασία να μπορούμε στο φα-

ναστικό σενάριο τι θα είχε γίνει «αν». Για εμάς έχει μεγάλη σημασία να σταθούμε στο πραγματικό σενάριο που γράφτηκε με βάση τα όσα πραγματικά έγιναν.

Η απάντηση στο ερώτημα αν τότε νικούσαμε ε-



Επετειακό γραμματόσημο για την Εθνική Αντίσταση το 1982

μείς, όχι μόνο ηθικά αλλά και πολιτικά, αν νικούσαμε όχι μόνο ιδεολογικά αλλά και στρατιωτικά, είναι αυτή:

• Επειδή τότε νίκησαν αυτοί που νίκησαν και

επειδή ακριβώς χάσαμε εμείς, επειδή ο λαός έχασε, γι' αυτό η Ελλάδα, που μέσα στην Κατοχή «το ΕΑΜ την έσωσε από την πείνα», έφτασε να πεινάει μετά τον Εμφύλιο και να στέλνει τα παιδιά της μετανάστες για ένα κομμάτι ψωμί.

• Επειδή χάσαμε εμείς, επειδή έχασε ο λαός, και επειδή νίκησαν αυτοί, γι' αυτό η Ελλάδα, από την πρωτόγνωρη λευτεριά και δημοκρατία του Βουνού, πέρασε στη βία, στη νοθεία, στα πραξικοπήματα και στις χούντες.

• Επειδή νίκησαν αυτοί και επειδή χάσαμε εμείς, επειδή έχασε ο λαός, γι' αυτό η Ελλάδα από έμβλημα της αντάρτισσας χειραφετημένης γυναίκας έγινε για δεκαετίες η «Τρούμπα» του αμερικάνικου στόλου.

Αυτή είναι η αλήθεια που την έγραψε με το αίμα του ο ανθός του ελληνικού λαού: Ναι, αν είχαμε νικήσει εμείς, η Ελλάδα θα είχε κερδίσει. Ο λαός της θα είχε κερδίσει

- φωτοτυπίες
- εκτυπώσεις
- βιβλιοδεσίες
- πλαστικοποιήσεις
- αφίσες
- λαχνοί / εισιτήρια
- τιμοκατάλογοι
- φωτογραφίες
- προσκλήσεις εκδηλώσεων
- προσκλητήρια γάμου/βάπτισης
- επαγγελματικές κάρτες
- μπλοκ τιμολογίων/αποδείξεων
- διαφημιστικά έντυπα
- ημερολόγια
- μεταβλητά δεδομένα
- σκαναρίσματα/ψηφιοποιήσεις



**ΡΟΗ**  
digital printing

**ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ**

Μιαούλη 9 & Αθ. Διάκου  
Αμπελόκηποι • 56123 Θεσσαλονίκη

**T:** 2310745145

**F:** 2310744550

**e-mail:** print.copy.roi@gmail.com

& roidp1999@gmail.com

**msn:** Ροή Ψηφιακές Εκτυπώσεις